

Var är bollen broder!

...en kortnovell av Johan Ridderstolpe - © 2016

Magnus log varmt när hans fru bad honom köpa tre stycken tennisbollar när han ändå var och handlade. Hon hade nämnt förut att hon önskade några tennisbollar för att kunna lägga dem i torktummlaren då hon torkade kuddar. Magnus hade glömt bort det flera gånger men nu skulle han handla bollar som hon önskade.

Färden till affären i skymningen denna höstkväll var fridfull, inte särskilt mycket trafik och som vanligt valde han den gamla vägen för att slippa hetsen på motorvägen. Magnus fokuserade och tänkte flera gånger på att komma ihåg både tennisbollarna och maten han skulle inhandla.

När han parkerade utanför stormarknaden hade han fortfarande ingen aning om att dessa tennisbollar skulle ge honom en match denna kväll, som han inte skulle glömma på en god stund. Luften var klar och kall men inte alls fuktig, tvärt om riktigt behaglig.

Väl inne i varuhuset började jakten. Tennisbollar, kan ligga vid cykeldelar tänkte han då han på lite håll såg reflexer, cykelhjälmor och innebandyklubbor. Han tog en korg och gick i riktning mot dessa sportartiklar. Där låg mycket saker han inte letade efter, sadelskydd, cykellås, liggunderlag och ett och annat tält men inga tennisbollar. Nä, tänkte Magnus, de ligger ju naturligtvis vid leksakerna.

Ny kort promenad mot leksaksavdelningen. På håll såg han racket, krokettspel och andra utomhusleksaker, men inga tennisbollar. Där fanns fotbollar och badmintonracket och massor av Lego, dockor och annat krimskrans som han inte

förstod hur någon alls kunde köpa. Men inte heller här fanns det några tennisbollar.

Magnus stannade upp ett tag och funderade och så kom han på att det kanske fanns några dylika torktumlarbollar som var avsedda för ändamålet. Det fanns ju speciella tvättpåsar man kunde tvätta saker i så varför skulle det inte kunna finnas "torkbollar"?

Ska det vara så svårt att hitta tennisbollar, tänkte han när han gick mot hyllorna med tvättrelaterade produkter. Där fanns tvättmedel, skrapor, trasor, fönsterputs, diskborstar, soppåsar och mycket riktigt – tvättpåsar. Så fanns en och annan kund också som stod och såg ut som de hade hamnat i stirr i valet av olika produkter. Men inga bollar, inget som ens liknade bollar.

Nä, det var väl själva tusan tänkte Magnus och såg sig omkring. Just då rundade en lite äldre man ur personalen hyllan där han stod och Magnus påkallade lite uppmärksamhet.

- Ursäkta mig, sa han, men jag undrar, har ni tennisbollar?

När han såg mannens förvånande min insåg Magnus att han förmodligen tyckte frågan var lite märklig. Alltså, vem köper tennisbollar i ett matvaruhus, hur dumt som helst, bäst att förtydliga.

- Jo, jag tänkte ha dem i torktumslaren för att...

- Jaså, tennisbollar, svarade mannen. Jo det har vi. Om du går bort tre hyllrader och in till höger längst bort så hittar du tennisbollar.

- Okej, tack så mycket sa Magnus och skyndade iväg.

Nu hade det gått närmare en halv timme men det var det värt, tennisbollarna var funna och glädjande nog skulle han komma hem med de efterlängtrade bollarna.

Nu rundade Magnus tredje hyllraden och möttes av en lång gång med kattmat, hundmat, djurfoder, hundkoppel, matskålar, fästingpincetter, bitben, hundkex och sen, jo där låg de, tennisbollarna.

Det var bara ett litet problem förutom priset som låg på nära 40 kronor styck. Det var tennisbollar för hundar, tuggbollar, zebrarandiga, guldprickiga gråa och omåttligt fula, inte ens fyllda med luft kändes det som.

Det satt en liten lapp på dem, en slags innehållsförteckning. Där står kanske om de riskerar färga av sig tänkte Magnus då han satte sig på huk och läste. Det stod: Varning, det kan vara förknippat med livsfara att svälja söndertuggade delar av denna boll!

Det var därför de var så fula tänkte Magnus, hundkrakarna ska tugga sönder bolluslingarna fortast möjligt så att deras hussar och mattar kan inhandla fler av dessa omåttligt dyra och fula bollar.

Nä, det här går inte tänkte Magnus, jag kan inte komma hem med tennisbollar för hundar, de kanske färgar av sig eller rent av sprider någon usel lukt så att kuddarna i torktummlaren blir obrukbara.

Magnus insåg också att hans fru troligen inte skulle gilla hundbollarna så värst mycket, ingen bra idé med tennisbollar för hundar. Första akten i bolljakten var därmed över och inköp av mat vidtog under fortsatt funderande på bolldilemmat.

Efter en stund satt Magnus i bilen igen och tänkte. Jakten fick fortsätta på Intersport och färden dit tog knappa tio minuter. Allt gick bra förutom att Intersportaffären var borta, puts väck, flyttad eller nerlagd. Det var väl då själva den, tänkte Magnus. Ytterligare fem minuter senare såg han skylten Stadium Outlet och åter tändes en strimma hopp.

Nu, tänkte Magnus, nu ska det bli andra bollar.

Han parkerade och gick i butiken som var stor, riktigt stor. Enklast att fråga personalen tänkte Magnus efter att ha spanat runt utan att hitta några tennisbollar.

- Hej, sa han till den yngre tjejen som stod och plockade upp produkter från en stor kartong, har ni tennisbollar?

Hon såg helt ställd ut av frågan och en kort stunds tystnad uppstod.

- Nja, sa hon, vi har nog inte...men...

Nu förstod Magnus. Tennis är ute, ingen jäkel spelar ju tennis längre. Han såg framför sig alla gamla igenvuxna tennisbanor han sett de senaste åren. Förr var de välvårdade och det fanns privata banor i fint skick lite varstans. Nu gör det ju inte det längre.

- Men, svarade Magnus, det här är ju en sportaffär, nog måste ni väl ändå ha tennisbollar?

- Nej, sa hon igen, vi har nog inte det.

- Men golfbollar då, provade Magnus och tänkte att golf det spelar ju folk i alla fall.

- Ja, golfbollar har vi svarade hon och sken upp, de hänger där borta. Hon pekade samtidigt på en hylla bara tio meter bort.

Magnus såg att det var en "bollavdelning" där det fanns golfbollar, fotbollar, hand- och basketbollar, innebandybollar och där på en hylla alldeles bredvid golfbollarna stod de, tennisbollarna.

Det fanns två sorter i fyr-pack, en sort för 99 kronor och den andra för 45 kronor. Magnus tänkte att jakten var slut, bollarna hittade och lite kväll var det fortfarande kvar. Fyra bollar för 45 kronor, dryga 11 kronor styck till skillnad från fullständigt värdelösa hundbollar för runt 40 kronor. Visserligen en timmes inhandling men i alla fall, glad som en lärka heter det tänkte Magnus när han för omväxlings skull gasade söderut på motorvägen en stund senare.

Kan hända det gick lite fort nu tänkte Magnus när han i backspegeln såg det blå och röda stoppljuset blinka på en bil som snabbt körde upp bakom honom.

Ingen lycka varar länge tänkte Magnus ytterligare en kvart senare då han summerade fortkörningsboten med priset för bollarna och svor åt sin dumhet att gasa på utan uppmärksamhet på omgivningen.